



Nr. 10. oktober 2019 årg. 117

Til Info.

Da der er sket en omstrukturering i administrationen af Den Farende Svend – Medlemslisterne og hjemmesiden bør henvende sig til følgende indtil, at HB, har fundet en permanent løsning til dette.

Den Farende Svend

Hans-Emborg redigerer og udsender Den Farende Svend. Alt der skal i den Farende Svend bedes sendes til Hans Emborg på mail h.emborg8@gmail.com, og han beder om, at man husker, at sidste frist for indlæg til DFS. Er den 10ende i måneden.

Medlemslister

Medlemslisterne tager hovedkassereren sig af indtil der er fundet en der vil overtage disse lister. Så alt hvad der har med medlemslister at gøre, skal sendes til cuk-hovedkasserer@outlook.com

Hjemmesiden.

Hvis man har brug for hjælp til hjemmesiden kan man kontakte web-
cuknaverne@outlook.com

Varesalg.

Vareslag varetages af hovedkassereren i stedet for Frode Zachariassen, Så alt hvad der har med vareslaget at gøre, skal fremover sendes til cuk-hovedkasserer@outlook.com

Med kno i bordet

HB-Bestyrelsen
SCUK-Naverne

Naver-arrangement

Lørdag den 5/10 2019 kl. 12-16

Håndværksmuseet

Lille Rosengaard 16

8900 Randers C

Der er gratis adgang.

Har man selv været på valsen er man særligt velkommen!

Husk gule ærter i Vejle den

16. november kl. 13⁰⁰



Fødselsdage:



- D. 3-10-2019 Torben Jensen (Næstved)
75 år Grimstrupvej 98 C, 2.th.
4700 Næstved
Danmark
- D. 15-10-2019 Ebbe Stoffregen (Samsø)
80 år Tværvej 24, Langemark
8305 Samsø
Danmark
- D. 16-10-2019 Niels Jørgen Hansen (Nysted)
65 år Adelgade 65
4880 Nysted
Danmark
- D. 17-10-2019 Ole Hald (Aalborg)
70 år Hestehaven 27
9560 Hadsund
Danmark
- D. 21-10-2019 Christian Riedel (Sønderborg)
50 år Ringweg 4
D-25917 Achtrup
Tyskland
- D. 25-10-2019 Fin Alfred Larsen (Hillerød)
80 år Lodsstræde 6
2791 Dragør
Danmark
- D. 31-10-2019 Anita Bondy (Frederikssund)
75 år Hjortespringparken 34
2730 Herlev
Danmark

Jubilæer:

- D. 1-10-2019 René Andersen (Los Angeles)
10 år 1437 Cheviotdale Drive
Nv Pasadena, CA 91105
USA
- D. 1-10-2019 Erik Møller (Los Angeles)
50 år 23946 White Field Place
Valencia, CA 9154
USA

TAK – TAK – TAK – TAK

Kære Vejle
Tusind tak for jeres hilsen i anledning af min fødsels-
dag.
Mange hilsener fra
Marianne – Næstved Naverforening

Jeg vil hermed sige tusind tak for telegram fra Vejle, H.B.
og København samt telefonhilsner m.v. i anledning af
min 80 års dag den 6. august.
Anny Elfenbein
Naverven og tidligere Hulemor i København

Tak til alle i ind- og udland for den store opmærksom-
hed ved min 70-års fødselsdag.

Med kno,
Freddy, Randers.

Tak for opmærksomheden ved min 70-års fødselsdag.
Med kno,
Ingolf, Randers

---- 000 ----



Det er med stor sorg, at vi må meddele at
Niels Bartholdy, Calgary,
er taget på sin sidste rejse den 28. august 2019
Æret være hans minde.
Naverne i Calgary.

Mindeord.

Vi må desværre meddele at vores gode Naver ven
Jørgen Falsteen er stille sovet ind fredag den 06.
september 2019.

Vil savne og mindes ham med altid det gode humør når
der var fester, og hyggelige samvær.

Æret være Jørgens minde.
Naverne Silkeborg.

Formandens meddelelser:

Rettelser til adresselisten

- SAMSØ (21-05-1985)**
FORMAND: Hans P. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17
8305 Samsø - tlf. 61367748
Mail sendes til:
margrethe.soerensen@gmail.com
- KASSERER: Annette B. Rasmussen
Brundby Hovedgade 82, 8305 Samsø
Tlf.: 20457151
Email: mosterdaysi@gmail.com
- HULE: Hjemmeværnsgården
Onsbjerg Hovedgade 26, 8305 Samsø
Hulefar Ib Knudsen, tlf. 23315438
- MØDE: 1. søndag i måneden kl. 12.00
søndagsmøde 3. sø i md. kl. 11.00
- MEDL: 14 N + 4 NV

50 år Moseltræf 1969 - 2019 den 22. til 26. august

For bussen startede vores Jubilæums-Moseltræf torsdag morgen kl. 04,30, for os andre lidt senere og Bussens ankomst til Mesenich var ventet ca.21,00, så den kom næsten præcist kl. 22,15, men den måtte jo også køre en lille omvej, da Mesenich var blevet lukket i begge ender. Vi, der var kommet i forvejen, modtog bussen med lys og lamper, så den kunne finde vej. Efter ankomsten fik man først lidt at spise og drikke; derefter fordelte Stefani værelserne, så man kunne komme til ro efter den lange rejse. Fredag efter morgenmaden var der velkomst og Fane Indmarsch med sang. Senere på formiddagen gik vi ned til Moselfloden. Vi skulle ud at sejle. Turen gik til Treis-Kadern med ophold flere steder, en flot sejltur med de mange vinmarker op til begge sider, de små landsbyer, slotte og borge, og en sluse skulle vi også igennem. (Da vi kom forbi Cochem, sprang Kirsten og Karen-Magrethe fra borde. De skulle vist ud og shoppe). Vi andre sejlede videre til Treis, hvor Bussen og Ole i bil hentede os, og så kørte vi også til Cochem og holdt en lille pause. Senere kørte vi tilbage til Mesenich hvor grillen blev startet op. Freddy og Geert + Hollandsk Håndlanger stod som sædvanlig og vendte pølser og bøffer, til de næsten var sorte. Musikken havde også stillet instrumenterne op. Vores Orkester Haldur, Moll og Vaskebræt spillede både til maden og bagefter. Der var sang og dans til sent på aftenen. Lørdag kørte vi så langs Mosel ned til Koblenz, hvor Mosel og Rhinen løber sammen, her var der først en tur med By-Expressen rundt til nogle af de mange seværdigheder i byen. Tilbage skulle vi så med svævebanen hen over Rhinen op til borgen "Ehrenbreitstein" - en af de største fæstninger i hele Europa. Her kunne man så komme ind i de mange gange, rum og sale. Fra borgen var der en fantastisk udsigt til Koblenz, Rhinen og Mosel. Da vi skulle hjem, manglede 2 personer, som efter telefonisk kontakt selv tog toget og bussen tilbage. Så var der festaften med flot dækkede borde og en festmenu af det fineste man kunne tanke sig: Oksekødssuppe med tilbehør, svinefilet medallion med asparges bagt i bearnaisesauce, oksekæber i rødvinssauce, kalkunfilet med kantareller, sæsonens blandede grøntsager, kartoffelgratin, ris, kroketter, dessert choko -Panna-cotta, creme brûlée, kaffe og kransekager, som Karen Magrethe havde lavet. (Endnu engang Tusind TAK Karen Magrethe). Ole vores toastmaster og pauseklovner underholdt os fra starten af. Først bød Margit os velkommen med et glas Moselsekt og takkede os for de mange år, vi havde været sammen, og vi takkede med 2 kæmpestore buketter blomster



med flotte vaser til Margit og Stefani. Ole havde også fået lavet en sang til festligheden, og vores orkester spillede op til dans. Først kl.02,00 slukkede Stefani lyset, men der sad stadig 10-12 stykker derude. Hvornår de kom i seng, ved de vist ikke engang selv. Søndag efter morgenmaden var der kl.10,00 vinsmagning som sædvanlig, og kl.12,00 var der igen gullasch på bordet. Senere var der Faneudmarsch med sang, fotografering og til sidst Minderne i kreds med hele personalet, som vi også takkede for deres indsats. Turen til Beilstein måtte vi aflyse, da bussen ville bruge længere tid til at køre derhen, end vi kunne opholde os der. Kl. 17,15 var der afgang med skibet til fyrværkeriet i Cochem, der som sædvanligt var imponerende. Mandag morgen måtte vi tage afsked med bussen, som vendte næsen hjemad. Og nu SLUT. Med kno i Bordet Geert



Så synges sidste vers.



Og fanerne bæres ud.

Tak

Tak til alle de involverede til vores sidste Moseltræf, samt for et hyggeligt samvær i Moselbussen. Også en speciel tak til vores 2 dygtige chauffører. Uden jer var det jo ikke gået. Også en tak til Merete for at servicere os, så vi aldrig kom til at tørste.

Hilsen Frank og Bente (Fru Hyacint)



Formanden fra Aalborg, Preben Adriansen

Min første Moseltur.

Efter flere års tilløb blev det endelig til noget. Ivar og jeg havde talt om det i nogle år, og NU skulle det være. Så vi fik os tilmeldt og glædede os ligesom små børn til jul. Desværre måtte Ivar melde afbud, men jeg kom på bussen i Aarhus med vores fane og min bagage. Efter et par stop gik det af sted ned ad motorvejen mod Mesenich. Flemming og Torben var gode, rutinerede chauffører som kørte, så vi nærmest svævede af sted. Da jeg satte mig i et sæde i bussen, viste det sig, at det blev "mit" sæde, så det var spændende hvem der kom omkring mig. Det var alle søde og imødekommende personer. Min sidemand/kvinde blev Birgit fra Frederikssund forening. Grethe havde luret,

at vi var et par nybegyndere, som så kunne sidde sammen og opleve alt det nye sammen. Det blev et rigtigt hyggeligt venskab, og vi endte vist ligesom et ældre ægtepar til sidst (kone 2). Tot og Lillebror var meget villige til at fortælle, hvad der skulle ske, så vi glædede os.

Som så ofte var der kø på motorvejen, men det tog bestemt ikke humøret fra flokken. Tværtimod blev der tid til at spille på de medbragte musikinstrumenter. Det blev hurtigt til en hel fest, mens bussen roligt kom videre i køen og senere med fri bane. Der blev holdt de selvfølgelige tissepauser og chaufførskifte på turen. Da det var blevet mørkt, kom vi igennem Cochem langs floden. Der var rigtigt gang i de mange forskellige "weinhaus und Bierkeller". Det så virkelig lovende ud, syntes jeg. Vi kom frem trods lokalt vejarbejde og kunne gå det sidste lille stykke op til vort hotel. Med vores "første øl" sad vi så endelig der og nød, at stolen ikke gyngede. Vi fik også god mad til øllet. Geert Stage og Ole Bøwig bød velkommen og fulgte flere af os til der, hvor vi skulle bo. Selve hotellet havde ikke værelser nok, så vi blev placeret i private værelser omkring i byen. Efter at have placeret bagage forsvarligt vendte flere af os dog straks tilbage til vores øl, som i nogle få tilfælde stadig var den første. Det blev ikke sent den aften.

Næste morgen var jeg spændt på at se omgivelserne i dagslys. Det var fantastisk. Vinmarker på de flotte bjergskråninger, på begge sider af den smukke Moselflod. Jeg gik lidt omkring for at se lidt af byen og da jeg kom tilbage, stod der nogle søde Navere ved en bil. Jeg tænkte at de måske var ved at hente bagage og gik derhen, men de havde "møde" og Dr. Nielsen var med. Jeg blev også helbredt.

Cirka veludhvilet mødte vi til dejlig morgenbuffet og derefter faneindmarch og sang. Meget stemningsfyldt. Vi skulle ud at sejle på Mosel. Det var en rigtig flot morgen og der blev taget mange billeder af de fine vinskråninger og de hyggelige huse i de små byer, som vi passerede på vores udflugt. Bussen hentede os og tog os tilbage, dog kun til Cochem, hvor vi havde et par rigtig hyggelige timer i den smukke og stemningsfyldte by. Derefter videre hjem, da vi skulle have grill aften med musik, sang og snak. Det blev bestemt en hyggelig aften, som for nogle stykker af os sluttede på et lille hyggeligt Weinhaus. Det var jo med at holde sig til dem der "vidste noget".

Lørdag var der udflugt til Koblenz, hvor vi efter en rundtur med "Altstadt-expressen" skulle opleve mere. Vi besøgte en stor gammel fæstning og for at komme derop var vi med svævebane ud over Mosel. Super udsigt over byen og floderne Mosel og Rhinen som løb sammen lige her. Der var storslået. Om aftenen havde vi festaften. God mad, vin og levende musik og hygge.



Søndag var vi nogle, der var til vinsmagning i Kellern på hotellet, mens andre gik fine ture op på bjerget. Efter middagsmad havde vi faneudmarch. Minderne og en tårevædet afsked med Margit og personalet. Derefter fotografering på trappen, med faner og det hele. Det var rigtigt sørgeligt at skulle sige farvel til en så stærk tradition på 50 år - snøft. Nå, vi kørte til Beilstein og undervejs var der sluk efter, før vi skulle udforske byen. Vi sejlede tilbage med skib til Cochem. Der var vinfest, og et helt utroligt stort og flot fyrværkeri afsluttede aftenen, før vi sejlede hjem til Mesenich. Der var lige tid til lidt ekstra sluk efter på det lille Weinhaus før godnat. Mandag morgen var der farvel til stedet og dem, der selv var kørt dertil. Det er altid hårdt, når vi har hygget os sådan. Tak for det. Efter en laang bustur hjemad - lidt stille i forhold til udturen - gjorde vi holdt ved en grænsebutik. Handel og varme pølser på p-pladsen. Flemmings forsyninger fra bussen. Derefter nordpå. Lidt før vi skulle af, gik vi rundt i bussen og fik sagt ordentligt farvel og tak for samværet. Vi nåede lige til Fredericia 3 minutter før mit tog skulle køre. Tak til de dygtige chauffører. TAK for en god og minderig tur.

Aalborg Navernes sommerudflugt d. 31/8 2019.

Rune havde timet og tilrettelagt det hele. Vi var 23 personer der tog med på sommerudflugt til



Hanstholm. Flot fremmøde (sidste gang var vi kun

13).

Vi startede i bus fra Håndværkerhuset i Kattesundet kl. 8:00

Erik Q var chauffør på bussen. Efter at alle havde indtaget deres pladser, kørte vi til Vejlernes Naturcenter, hvor vi nød vores medbragte kaffe og morgenbrød. Der var også tid til at kigge os lidt omkring. Det var et herligt vejr (den sidste sommer-



dag i år), solen skinnede fra en skyfri himmel, og op ad dagen blev der omkring 28 graders varme. Rune (vores kasserer) var allerede kommet i julestemning; i hvert fald var alle drikkevarer gratis under turen. Rune sagde dog, at vi godt kunne spare lidt på drikkevarerne, da vi skulle huske på, hvor ondt det kunne gøre i hovedet dagen efter (sagt med et kasserer-glimt i øjet).

Kl. ca. 10 efter morgenkaffen kørte vi videre til Hanstholm havn. Kl. ca. 10:30 gjorde vi et stop på havnen, med mulighed for at kigge os lidt omkring. Kl. ca. 11 var vi ved Bunkermuseum Hanstholm. Her gik vi så rundt og kiggede på de mange ting fra 2. verdens krig. Der var mange forskellige kanoner, og Linda nøjedes ikke med at kigge på dem; hun ville også se om de virkede. Kl. ca. 13 kørte vi videre langs kysten til Klitmøller, hvor vi gik rundt og hyggede os nede ved stranden. Grethe og undertegnede fandt nogle køer (altså sten med huller i). Vi fik også taget en del billeder undervejs

bla. et billede med Naverne, der var med på turen, samt et billede, hvor også vores gæster var med. Rune havde bestilt mad til os på Stenbjerg Badehotel til kl.



15:30, så her spiste og hyggede vi rigtigt. Herefter startede Erik Q bussen op, og vi kørte hjemover med en pause undervejs. En fantastisk sommerudflugt. Stor tak til Rune. Med kno

Ivar



Den fungerende redaktørs små problemer:

Hvis vi skal hjælpes ad med at få bladet ud til tiden, bedes I sende jeres indlæg så hurtigt som muligt.

Næste problem er, at hvis I har billeder, der skal med, bedes I sende disse på mail, og ikke på sms. Jeg er jo ikke professor i det med PCere og telefoner, så vær venlig at hjælpe mig lidt på vej. Der er jo nogle sider i bladet som er til rådighed, så hvis nogen af jer ligger inde med stof, der er relevant, så vær elskværdig at sende mig det. Jeg håber, ikke at have glemt alt for meget; har jeg det, så undskyld!

Med kno
Hans Emborg

Fra DFS oktober 1969

MINDERNES SANG

Melodi: I flugt går tiden over livets bølge

Skjont vandringsstaven stedt til evig hvile
og svenden startet har sit eget bo;
tit vil i sülle timer længsler ile
i hastig flugt fra hjemmets trygge ro.
Du frie liv. I lykkelige dage.
En sorgløs ungdoms drømmefyldte sind.
De gyldne minder bleve os tilbage
og flettes skal i Evets kampe ind.

Et temingskast og stolte ege segned'
og riger brast i verdemsstormens brag.
Kun ét holdt stand, af trofast omsorg hegned'
sig voksed' stolt og stærk vor naversag.
Et værn i nød. Et skjold mod livets farer.
En havn, når hjemvé gjorde hjertet tungt,
på fremmed kyst en trofast venneskare.
Det væld af minder holder sindet ungt.

Men alle I, hvis længsler mod det fjerne,
blev stængt i ufreds lange, dystre år.
For eder skal vi gamle svende værne
om landevejens poesi. Men når
hver bom er sprængt, hvert pigtrådshegn den trange
range,
er vejret bort i fredens morgengry
skal I på valsen juble vore sange,
skal vandrelivet blomstre frem påny.
»Bedstefar«