



Nr. 10. oktober 2022 årg. 120



Moselkomiteen:

Sidste weekend i august havde vi igen et mini "Moseltreffen". I alt kom 13 personer forbi hos Margit i Mesenich.

Vi havde nogle dejlige dage med sol og meget, meget varme (så tørstig har jeg ikke været længe) vi havde nogle individuelle ture og udflugter og fyrværkeri i Cochem.

Der var 3 nye med, det var Lis fra Vamdrup og Anne og Preben fra Odense.

Desværre kom Ilse og Svend Aage fra København for sent til fyrværkeriet i Cochem, deres bus ankom først kl. 23.30 i stedet for kl. 17.00 (deres chauffør kunne vist ikke finde vej).

Vi glæder os alle til stævnet næste år, Margit har allerede 7 faste tilmeldinger.

Med kno i bordet

Geert Stage

Fødselsdage:



01,10,2022 65 år	Hans Jensen (Slagelse) Lovsøvej 7 4230 Skælskør
01,10,2022 70 år	Søren Kristian Simonsen Stormgade 33, st. tv 7100 Vejle
07,10,2022 60 år	Claus John Lønstrup (Århus) Alanngunnguaq B-1085 3920 Qaqortog Grønland
08,10,2022 75 år NV	Ron Finely (Los Angeles) 1401 valley View #215 Glendale CA 91202 USA
15,10,2022 65 år	Hanne Muscarello (Zürich) Letzigraben 146 CH-8047 Zürich Schweich

Mindeord over Carl Otto Enevoldsen.

Det er med stor sorg, at Carl desværre ikke længere er blandt os. Han døde pludselig i sit hjem i Rørvig. Carl-Otto er udlært blikkenslager 1966. To år senere melder han sig ind i CUK Düsseldorf. Som ung mand rejste Carl rundt i Schweiz samt Luxemburg. Han var med til at stifte en CUK-forening i Marmorlik. (Grønland) Han arbejdede flere år på Thulebasen, hvor han også fik sit øgenavn Carl ondt i maven. Carl har mange titler på sit cv. Næstformand i København, 25-50 års jubilæum i CUK. Æresmedlem i Frederikssund samt i CUK Naverne. For ikke at glemme næstformand i HB og årets Nav i 2015. Carl var altid i godt humør, og frisk på en god historie fra hans rejseliv. Enkle røverberetninger manglede heller ikke. Carl sov stille ind d 18/8 2022 kun 76 år gammel.

Ære være hans minde

Per Vejen, formand Frederikssund.

Jubilæer:

09,10,2022 85 år	CUK Silkeborg Skolegade 19, 1.th. 8600 Silkeborg
17,10,2022 25 år	Leo Markussen (Århus) Storegade 78 C 6100 Haderslev
21,10,2022 45 år	Hanne Muscarello (Zürich) Letzigraben 146 CH-8047 Zürich Schweiz

TAK – TAK – TAK

Carl Otto Enevoldsen

tog i august, på sin allersidste rejse.

Vi ved hvor meget, det at være naver betød for ham.

Han har alle dage fortalt med stolthed om hans rejser/job i Tyskland, Schweitz, Grønland, Færøerne osv.

Øg sikke nogle historier han kunne fortælle, til alle, der ville lytte.

Han var så utrolig stolt, da han blev udnævnt til Æresmedlem, og alle diplomerne hang og tronedede i hans entre, så alle, der kom forbi, kunne se dem.

Vores far var en glad, dygtig, hjælpsom, erfarer, stolt, sød, fjollet og betænksom mand med masser af livsmod, professionalisme og ikke mindst humor.

Vi savner ham utrolig meget og snakker tit sammen om ham, og alt hvad han betød for os. Det håber vi også, I vil gøre; det ville glæde ham.

Vi takker alle jer, der deltog til bisættelsen, alle jer, der hjalp os og sørgede for, at også naverne og alt hvad I står for, var repræsenteret så smukt.

Carl Otto ville være stolt over fremmødet, fangerne, blomsterne, ordene og tårerne.

Nu er han sendt så fint afsted i sin flotte naver uniform, præcis som han ønskede.

Ære være hans minde.

Mvh hans døtre

Pia og Charlotte



Jeg har modtaget 2 telegrammer fra naverne. Det første var i juni, 85 års dagen; det er nu passeret. Men så kom der et i går, eller jeg hentede telegrammet på posthuset, der kommer jeg ikke så tit, og jeg skal køre 30 km. Men nu da jeg er glad for at have modtaget dem begge. Det sidste var 55 år som naver. 55 år er jo en frygtelig lang tid, og den kunne have været længere. Det første job som naver var i 1956 i Sudgart og senere 1958, hvor jeg prøvede at blive medlem i Basel. Jeg kom meget i hulen der, men rejsen gik videre og ingen

huler. Vi forsøgte at lave en i Constantin (Algeriet), og det blev der også et par medlemmer ud af.

Nå men det var jo mere for at sige mange tak for telegrammerne. Mange tak for dem.

Jeg sender et billede af den yngste og den ældste af klanen. Faktisk har jeg 8 grand sønner, kun en grand datter 2 olde sønner, 3 adopterede. Jeg keder mig ikke. Jeg synes, at jeg har fortjent en øl og måske også en snaps.

Med kno i bordet

Viggo Reiffenstein, Tanzania

Hjertelig tak for de smukke telegrammer fra CUK og Naverne i Vejle. Det gjorde mig glad at se kuverterne i postkassen. En sjældenhed i vore dage at få et brev med posten. I gør jer ulejlighed med at holde øje med runde dage og jubilæer. Det varmer, og jeres hilsner vil bliver gemt.

Med kno i bordet

Margrethe Eli

Næstved Naverne

TAK TAK TAK

Jeg vil hermed sige tak for telegrammer, breve, telefon, og e-mails på min 75 års fødselsdag.

Geert Stage

Mange tak for modtagne telegrammer i anledning af mit 30 års jubilæum.

Marianne P, Næstved

TAK TAK TAK

Mange tak for opmærksomheden på min 65 års fødselsdag.

Med Kno i bord af Kim fra hulen i Frederikssund

Jeg vil gerne sige stor tak til Kaj og Lis, Anni og Frode, Vejle, HB, og København for telegrammer/hilsner i anledning af min 65 års fødselsdag. Ligeledes tak for de telefonopkald jeg modtog på dagen.

Med kno, Niels "2 m", Kbh.