



Nr. 9 september 2024, årg. 122



Thorshavn.

Her søndag 4. august er der ca. 26 der har tilmeldt sig til 50-års jubilæum i Thorshavn 28. september, der vil blive afholdt på J.C. Svabosgøta 37 Tórshavn klokken 18. Der vil være udflugt 29. september. Vi har få ledige værelser tilbage. Der er åben for tilmeldinger til 10. september

Reservering og tilmelding til blink-hus@blink-hus eller sms. Til 00298 221384 inden 10. september 2024

Med kno i bordet

Jørgen Christiansen

Fødselsdage:

- 05,09,2024 Henrik Graae (Næstved)
60 år Kornbakken 25, 2.th.
NV 4700 Næstved
- 08,09,2024 Ingrid Olsen (Stockholm)
95 år Talluddsvägen 12 B
S-132 48 Saltsjö-Boo, Sverige
- 16,09,2024 Birger Svendsen (Frederikssund)
70 år Murergade 7, 2.
2200 København N
- 18,09,2024 Thomas Lund Nielsen (Vejle)
50 år Vedelsgade 113 A, 2. tv.
7100 Vejle
- 26,09,2024 Jørgen K. Andersen (Los Angeles)
90 år 2178 Highland Oaks Drive, Arcadia
CA 91006, USA
- 26,09,2024 Jytte Brogaard (Nakskov)
75 år Rødbyvej 113
4900 Nakskov

Jubilæer

- 01,09,2024 Andre Wetli (Zürich)
45 år Zürcherstrasse 2
CH-5330 Zezikon, Schweiz
- 03,09,2024 Børge Dantoft (Sønderborg)
25 år Kongevej 15
6400 Sønderborg
- 13,09,2024 Karl Rudolf Jensen (Thorshavn)
55 år Bygmarken 5
3540 Lyng
- 13,09,2024 Kurt Rasmussen (Frederikssund)
45 år Teglværksvej 13
3400 Hillerød
- 15,09,2024 Peter Danskov Frederiksen
35 år Holmevejen 9 (Holbæk)
Niløse
4293 Dianalund
- 20,09,2024 Freddy Christensen (Randers)
50 år Bøsbrovej 45 B, 1.tv.
8940 Randers SV

TAK – TAK

Tak for venlig opmærksomhed ved vores fælles fødselsdage, Mogens Norlin 90 år den 21. juni og Margit Norlin 85 år den 12. juli.

Især tak for de fine flasker fra Hillerød naverne. Med kno
Margit og Mogens Norlin

Kære HB:

Jeg har aldrig, at jeg bliver tovholder, til den gruppe, som skal stille en fest til vores stiftelses dag på benene!

Under mødet har Per læst e-mail op, hvor jeg spurgte, om den stiftelses dag skal ikke fejres. Jeg har sagt, hvis det bliver, så kan jeg være med i denne gruppe.

Ren logisk er det formanden, der burde være tovholder til sådan en gruppe. Det er hans underskrift, der skal stå under alt.

Så hvor er logikken, at et almindeligt medlem skal være tovholder og tigge sig til formandens underskrift.

Det er under al kritik, at du Per som formand ikke tager dit ansvar og passer dit job. Jeg støtter gerne, dog er jeg ikke tovholder. Det skal klargøres i den næste DFS!

MKB Christian

Formandens spalte:

Store sportsbegivenheder har fundet sted. Mangen en atlet har ydet sit bedste rundt på kloden. Som Navere har også OL spredt sig, en del i Paris, en del i farvandet rundt om Tahiti og resten af Frankrig.

Angående begivenheder.

CUK mulige stiftelsesjubilæum.

Jeg har fået en reprimande. Og jeg lægger mig fladt og modtager.

Jeg har fejltolket den glæde og entusiasme der blev udtrykt på delegeret møde i Århus i pinsen. Det er aldeles korrekt at der ikke er spurgt ind til en tovholder i opstart. Ej heller om Christian Riedel vil forestå den begivenhed i sin helhed. Jeg beklager misforståelsen.

Tilbage står så: Hvem vil deltage i at arrangere en sådan sammenkomst?

Der har været et forslag om at mødes i og omkring Møllen i Hørning.

CUK s arkiv er reelt det eneste fælles fixpunkt CUK har.

Møllen har sine fysiske begrænsninger. Selve arkivet er ikke et fest lokale!

Møllen er uopvarmet. Men muligheden foreligger. Måtte der være en gruppe af personer som har en god ide, energi og er frisk, så send HB en besked. Hvis ingen gruppe oprettes, træder et samlet HB IKKE ind som arrangør, men deltager efter bedste evne og tid.

Jeg selv er kva mit arbejde i beredskab i december måned, så jeg kan IKKE melde mig som sikker deltager i en sådan gruppe. Men gerne viderebringe kontakt.

Forespørgsel fra England. CUK er blevet kontaktet af en person som ønsker at lave en såkaldt podcast ang. Navere. Mere om det senere.

HB-møde er i arrangementskeen. Indsend evt. emner til behandling.

Den Farende Svend kom ud med forsinkelse har alle opdaget.

Trykkeren skal jo også holde ferie nu og da. HB ønsker alle en god sensommer med både hygge vandringer, udflugter og sammenkomster med masser af sange.

Med Kno på HB vegne

Per

Åbent Arkiv!



Som i de foregående to år, har Skanderborg Kommune, igen i år, Kulturaften i september måned, datoen er fredag d. 21. september 2024.

I den forbindelse vil Marlene Ringberg som tidligere igen udstille i Hørning Mølle med sin collage af Akvareller og Grafiske tegninger m.m. Fredag fra kl. 16.00 – 22.00. Samt lørdag d. 21. september fra kl. 10.00 – 12.00 Sammen med Marlene Ringberg, udstiller vores Naverbror Søren Kristensen fra Århus Naverforening, med sit smukke og interessante trædrejearbejde. Samtidig vil CUKs arkiv være åbent for offentligheden, hvor man kan få fortalt om navernes historie og hvad og hvem en naver i virkeligheden er, selvfølgelig med det formål og håb, at få nye medlemmer ind i CUK.

Med kno i bordet

Arkivbestyreren

Foreningsmeddelelser:

Frederikssund:

Nyt fra Naverne i Frederikssund

Fredag den 2. august startede Frederikssund hulen op efter sommerferien. Som vanlig starter vi andet halvåret med grill aften. Der var mødt i alt 6 navere / navervenner. Vores alsidige kok Kim stod for grillen tillige med fantastisk salat og hjemmebagt brød. Vores trofaste naver ven Bente diskede op med en fantastisk lagkage. Stor tak til jer begge!

Skønt med en hule hvor det ikke skorter på medlemmer der kan frembringe dejlige kulinariske varianter. Dem sætter vi stor pris på.

Da nogle fortsat er på sejler tur og andre ferierer i det Svenske var fremmødet denne gang ikke så voldsomt. Men en mindre, trofast flok kan også have et meget hyggeligt møde, især når mad, drikkevarer og humøret er i top.

Frederikssund Naverne siger tillykke til:

Søren Bisgård, den 5. august.

Kim Nyrnberg, den 26. august.

Per Jensen, den 7. september.

Birger Svendsen, den 16. september. Håber klokken overlever Hulemødet den 6. september.

Med Kno Svend

København:

Så er sommeren ved at være på hæld, og en ny sæson

starter med en frokost hos Lise og Lasse i Allerød den 17. august.

Her kommer Jens, som har arbejdet et par måneder i København som murer, så han kan få sin rejsebog stemplet. Vi byder også Ilse velkommen tilbage, efter nogle år i Hillerød.

Vores næste hulemøde bliver den 18. september. Med kno

Lasse

Los Angeles:

Hi All Navers

Ja, her i Los Angeles har vi daglige varme grader oppe paa 38-40C.

Men langs kysten til Stillehavet er det kun 25-26C. inden for 5km.

Så for det meste ser vi Olympiaden fra Paris paa TV. Tillykke med guldmedaljen til Danmark i badminton. Ellers mødes vi den 2nd. Fredag i måneden, med efterfølgende aftensmad fremstillet af et par danske kokke medlemmer.

Normalt er vi 20 plus til det månedlige møde. Sidst i September afholder vi en Picnic i Naver Dalen.

Hilsen med kno', Arne B, Naver sec.

Næstved:

Vi har fået solgt vores hus i Kompagnistræde. Det gik pludselig meget stærkt, da køber ville overtage det d. 01.08. Det betød, at vi havde 10 dage til at pakke ned.

Det er utroligt, hvad man får samlet på 35 år. Men det lykkedes, og vi fik afleveret nøglerne til tiden. Nu venter et stort arbejde med udpakning og oprydning, men det er koncentreret på et sted. Man burde måske overveje at flytte lidt tiere, så man ikke får samlet så meget 😊😊.

Fredag d. 02.08 bød Finn velkommen til hulemøde i det nye domicil. Det blev en meget hyggelig aften blandt flyttekasser, borde og stole. Alt lykkedes.

Vi har lidt fliser og græs rundt om huset, så vi har allerede siddet og grilllet efter endt arbejdsdag.

Hilsen Marianne

Ny adresse:

Naverne flytter fra Kompagnistræde 1, 4700 Næstved til Kornbakken 6, 4700 Næstved pr. 01.08

Mange hilsener

Marianne

Odense:

I juli måned besøgte formanden for Odense, CUK Stockholm. Det var et besøg på Ingarø, et meget smukt sted, alt var grønt og de store træer sørgede for at der var meget stille på pladsen med husene. Dyrelivet var der meget af og om morgenen kom Elgkøerne med deres kalve, for at spise æbler fra frugttræerne. Kan idyllen blive større, dog skal man ikke gå ud for at klappe Elgkøerne, da det er vilde dyr, og ufarlige er de ikke. Da jeg var der, var der en bilist som prøvede at få en Elgko til at gå væk fra vejen. Den blev så gal, at den totalskadede hans bil. Flemming Andersen fra Viuf, var der med hele sin familie, så der var liv på Torpet. Vi havde et uheld med en sprængt vandledning under toiletbygningen, men det blev hurtigt repareret, så alt kørte igen.

Ole Bøwig

Randers:

Stor tak til Freddy og Bitten for en dejlig dag i haven den 13/7 😊

Både regnvejret og hyggen viste sig på kraftigste vis, grisen smagte dejligt, og der var vist endda nok til biksemad – i nogle dage.

Vi siger (forsinket) tillykke til Freddy med de 75 den 6/8 og (ligeledes forsinket) tillykke til Ingolf med 75 år den 19/8.

I skrivende stund går vi og glæder os til udflugten, som vil blive nærmere beskrevet i næste nummer – den slutter jo først for alvor efter deadline. Jeg tør dog godt sige, at det bliver en dejlig tur: Godt selskab og skønne omgivelser – det kan kun blive godt 😊

Der er huleaften den 6/9. Freddy finder noget mad. Hulen er søndagsåben den 15/9 og den 29/9.

Stort tillykke til Freddy med 50-års jubilæum den 20/9 – i dagens anledning må du gerne tage dig en Dr. Nielsen 😊

Vi afholder generalforsamling fredag den 4/10. Dagsorden efter vedtægterne.

KB og undertegnede er på valg. Jan er på valg som revisor.

Hans laver suppe 😊

Med kno, Helle

Samsø:

Vi er stadigvæk i ferie her på Samsø. Vi starter op 8. September.

Sommeren har jo været til ug.. øen har været godt besøgt, som den nu plejer.

Der snakkes om høstfest...men det tager vi op senere.

Kno i bordet fra

Åse Heimly.

Vejle:

Hulemøde i CUK Vejle d. 26 juli 2034.

Der var i aftes fremmødt 12 N +NV

Bestyrelsen valgte, at vi i aften lagde ud med sang no. 73 fra skatten. Efterfulgt af no. 22.

Ålegilde d. 21 september.

Pris : 225.- kr. for ål

Samt : 150.- kr. for frikadeller.

Tilmelding er fremrykket til d. 14. august da ålene skal bestilles senest deromkring.

Tid til en sang - no. 20.

William oplyser, at der stadig er CUK logoer hos Stark i Vejle, hvis der nogen som vil have trykt dette på skjorte eller t-shirt.

Calle laver maden til næste hulemøde i august.

Formand Hans spurgte, om der var nogen som havde noget fornuftigt at tilføje. Det var der så ikke!

Derfor er mødet hævet.

Tak for god ro og orden.

Med kno

Henrik d. II

Thorshavn:

Her søndag 4.. august er der ca. 26 der har tilmeldt sig til 50-års jubilæum i Thorshavn, 28. september, der vil blive afholdt på J.C. Svabosgøta 37 Tórshavn klokken 18. Der vil være udflugt 29. september. Vi har få ledige værelser tilbage. Der er åben for tilmeldinger til 10. september

Reservering og tilmelding til blink-hus@blink-hus eller sms. Til 00298 221384 inden 10. september 2024

Med kno i bordet

Jørgen Christiansen

Zürich:

I Zürich er Ferien snart ved at være forbi.

Annemarie og jeg drager nu mod Mesenich til "Moseltræf", mange bliver vi vel ikke , men så længe Margit byder os Velkommen , kommer vi .

Hjertelig Tillykke med Fødselsdagen til

Kim Guldborg 09.09.

Annie Vilhelmsen 15.09

Flemming Vilhelmsen 20.09

Håber alle får en god dag.

Med kno i bordet

Geert Stage.

Aalborg:

Hej Svende

Jeg håber I nyder sommeren. Den er desværre på tilbagegang når I læser dette ☺

Men selv har jeg haft en super sejlerferie til Sverige, og vi er snart hjemme igen. ☺

Når der ikke er aktivitet, men sommerferie, er der ikke så meget nyt at berette om, men vi har da vores kommende opgaver at tænke på...

Det næste der sker, selvom der er "sommerferie" er, at vi holder hule-klargørings-dag. Det bliver hyggeligt, med morgenkaffe kl. 9.00, i kantinen. Så er hulen klar til at komme i gang med ☺ Jeg håber vi bliver mange til dette hyggelige arrangement, ligesom i gamle dage. ☺☺ det er d. 24/8.

Vedr. 2025 pinsestævne har vi reserveret lokaler og planlægger opgaver.

Vi holder et infomøde om Pinsestævne, med trofaste lørdagsgæster og for alle medlemmer.

Hvad er et pinsestævne?

Hvad kræver det af mig som deltager?

Hvor mange skal vi være til at hjælpe?

Vi forventer at danne en "Pinsestævne- gruppe" som styregruppe.

Det bliver lørdag d. 31/8 kl. 11, ligesom en åben lørdag i hulen.

Men først har vi vores julemarked at tænke på. Det bliver d. 16-17 november. Sæt endelig kryds i kalenderen, så der kan hygges, og hjælpes med et godt arrangement.

Vi er løbende opmærksomme på at finde nye medlemmer, og der er nogle på vej. Dem kan vi optage i september.

Næste hulemøde: **Onsdag d.4/9 2024.**

Så håber i får mulighed for at nyde sommeren lidt endnu....

Lørdagsåbent er den 3. lørdag i måneden. Så næste lørdagsåbent er d. 21/9, altså vores første lørdagsåbent efter sommerferien.

Vi sender mail rundt til alle medlemmer vedr. betaling v. tilmelding. Så passer det bedre med det der indkøbes til dagen.... :-)

God sommer til alle.. Vi ses.

Med KNO

Formand Preben

Århus:

Så er sommerferien ovre og det er blevet tid at mødes i naverhulen igen. Vi var en flok der trodsede, at de danske herre skulle spille semifinalen i håndbold og i stedet samledes i vores hule, vi fik en masse snak om siden sidst, fik sunget et par sange, og drukket noget kaffe og en enkel øl, desværre nåede vores venner fra Julianehåb på Grønland ikke at komme frem til denne aften, de er så nu nået ud i mit sommerhus i dag, hvor jeg så har den ære at overrække Birgithe Lønstrup hendes bevis på, at hun har været medlem af Århus Naverne i 25 år, tillykke til Birgithe.

Vi har ordinær hulemøde i 13. september og hulemøde med ledsager, hvor vi er ved at finde en der vil komme og holde et foredrag for os den 27. september, jeg håber at se mange af jer de dage.

Århus Naverne

Ole Lindeborg



CCEG træf Lauf an der Pegnitz 2023. Ses vi til CCEG træf 11.-13. oktober 2024 i Lüdersburg?



Lidt af min livshistorie fra juli 1924 til oktober 1934 – som farende svend.

Jeg må hellere starte med, at jeg blev udlært som håndsættertypograf den 1. maj 1922. En måned senere skulle jeg; thi dengang var der typografstrejke, min mester kunne ikke undvære mig fra den 1. april. Jeg havde nemlig været syg i 6 uger i de sidste 4 måneder af min læretid.

Da jeg havde været svend i 3 måneder, fik jeg chancen for at købe forlaget Hagerups hustrykkeri i Filolstræde. Stort var det ikke, men stort nok til at starte, og som 20-årig kom så min første udenlandsrejse. Min mor ville til Berlin og besøge sin bror, der havde arbejdet der i over 9 år som snedker, og da jeg havde lært både tysk og engelsk i skole, skulle jeg med for at hjælpe. Det var for mig en oplevelse at se fremmed stil – jeg husker tydeligt, at på Grosse Friedrichstrasse stod en trækvogn på 4 hjul, og på den stod en fluesmækker og et par kasser med forskellig skrift. Så kunne folk få trykt deres visitkort eller brevpapir, medens de ventede – det duperede mig meget. Jeg købte bl. A. billig

skrift med hjem, men glemte at Æ og Ø var bogstaver tyskerne ikke havde.

Da jeg blev 21 år, løste jeg borgerbrev på rådhuset, men var uheldig at få en kunde, der snød mig gevaldigt. Jeg trykte en bog for vedkommende – men godmorgen! Jeg fik ikke en øre, og dette gav mig store problemer; thi jeg skulle betale mine nye maskiner, papir og bogbinder. Jeg tog konsekvensen og ville rejse udenlands; jeg ville til Canada – bestilte billet og betalte á conto 100 kr. hos agenten nede i Nyhavn og skulle være rejst fra København til Canada den 10. august, men det blev anderledes. Rykkerne blev skrappere og skrappere, og jeg måtte afsted over hals og hoved. Jeg meddelte ca. 20. juli min mor, at jeg næste dag tog afsted til Tyskland og bad hende undskylde mig over for kreditorerne og fortælle, hvorfor jeg gik fra det hele.



På valsen

Nå, men så begynder min valsetid, om jeg så må sige. Jeg havde købt en billet til Hamburg; Berlin var ikke lige stedet, da min morbror arbejdede der. Jeg ville selv prøve lykken. Jeg anede ikke noget om Naverne i Hamburg eller andre steder i det hele taget; thi som selvstændig stod jeg ikke i en fagforening. Jeg havde faktisk kun mig selv at stole på og i mine øjne lå hele verden for fødderne af mig; jeg kunne frækt vælge – troede jeg. Ideen var, at fra Hamburg kunne jeg få et job som typograf-trykker på en af amerikabådene og så springe, når jeg var i havn derovre.

Jeg havde 700 kr. på mig, da jeg rejste til Hamburg – og hvad skete der? Jo jeg gik en tur ned ad en af de store brede gader og købte ved en frugtvogn en klase vindruer. De blev pakket ind i etkræmmerhus, og jeg husker tydeligt, at jeg stod og spiste af vindruerne, medens jeg kiggede på udstillede varer. Et

kønt pigebarn kom stille og roligt hen og spurgte, om hun måtte få en vindrue, hvor jeg kom fra med mere. Enden på legen blev, at jeg gik med hende hjem; og ved hjælp af en alfons, der opholdt sig i et soveværelse, blev jeg ribbet for 100 kroner. Dette gjorde, at jeg gik hen og købte en Browning og 24 skud – mig skulle de ikke røve fra mere. Jeg vekslede de fleste af mine penge i Hamburg og ville så ad landevejen til Wilhelmshafen, for derfra gik der jo også store skibe til Amerika. Da jeg ikke kunne finde landevejen, tog jeg toget fra Hamburg til Bremen. Det var nu ikke bedre; der kunne jeg heller ikke finde landevejen til Wilhelmshafen, og spørge turde jeg ikke hvorfor jeg atter tog toget, men denne gang til Delmenhorst, og der fandt jeg endelig vejen til Wilhelmshafen. Jeg syntes, det ville rart med lidt musik på landevejen og ville derfor købe en mandolin; men jeg fik en stor overraskelse: de penge, jeg havde fået vekslet til i Hamburg, var ikke gangbare i Delmenhorst – thi dér havde de deres egne pengesedler, og derfor måtte jeg i banken for at få vekslet, og det kostede provision.

Nå jeg fandt som sagt landevejen og drog mod nord, det tænkte jeg ikke på dengang; bare ud, afsted mod Oldenburg og så videre. Jeg nåede ikke Oldenburg den første vandredag, men dejligt var det at se naturen, medens man vandrede; ma lagde faktisk mærke til alt. På landevejen fik jeg lejlighed til øve mig i skydning, jeg skød på telefonspælene hen over landevejen, og overbeviste mig selv om, at min skydefærdighed ikke var helt så ringe. Om aftenen fik jeg lov til at overnatte hos en bonde- mand efter først at have afleveret tobak og tændstikker, hvilket var i orden, og sov så i ladens høstak. Næste dag drog jeg til Oldenburg og fortsatte straks videre nordpå til Varel, og der begyndte faktisk mit naverlig som typograf; thi jeg var nødt til at søge arbejde. Jeg havde formøblet mine penge, så der måtte ske et eller andet.

Jeg havde overnattet i Herberge zu Heimat, og for første gang måtte jeg af med undertøjet, som blev gennemlyst for at se, om jeg medførte utøj, for så var det ud af vagten; men ok, den var god nok. Herbergsfatter fortalte mig, hvor der lå nogle store trykkerier, som jeg kunne besøge. Det blev gjort, og fra kontoret viste de mig ud i sætteriet, hvor jeg talte med forskellige svende og viste mit pas, hvori der stod, at jeg var Buchdrucher, hvilket på tysk betyder typograf, og pludselig stak svendene mig en pengeseddel, jeg skulle kvittere for. Sedlen tog de i en kasse specielt for rejsende svende. Nåh, tænkte jeg, den er god nok, du må videre med den historie

om arbejdssøgende fra Danmark, og på den måde fik jeg lidt moneter. Et sted fik jeg 500 mark, og for dem kunne man købe 2 glas øl – det var tider.

Endelig kom jeg til Wilhelmshafen, men der var absolut intet at gøre udover at besøge trykkerierne. Den fidus lærte jeg hurtigt at kende. Vejen gik så mod Holland til Emden over Jever, hvor jeg som gammel vajsenshusdreng fik lov til at overnatte på vajsenshuset. Der fik jeg morgenmad og frokost med på vejen. Da jeg kom til Emden, var det slut med pengene, og så startede faktisk mit første konsulatkup. Konsulen forklarede, at han skulle sende mig til Hamburg til generalkonsulen, thi det var umuligt for mig at få arbejde i Tyskland på grund af de skøre inflationstider. Jeg fik, mod kvittering, penge til rejsen + diætpenge – men der sprang jeg fra. Jeg købte en togbillet til Leer mod syd, og gik så på valsen til Linden uden at få arbejde. Men typograferne der sagde, at der var muligheder i Holland, så jeg kommer over den hollandske grænse ved Nordhor og kom til Hengelo. Arbejde var der ikke – men sikken en forskel på værelserne og morgenmaden! Man skulle tro, man var i Danmark igen – brød, smør, ost, blødkogt æg og the. Hollænderne ligner i mangt og meget danskerne, derom ingen tvivl. Jeg kunne f.eks. få lov til at overnatte på en politistation i Oldenzaal – fordi jeg havde dansk pas, og jeg ville få lov til at gå videre ind i Holland mod Amsterdam. Jeg indrømmer, at politiet var overbevist om, at jeg ikke var ”vagabond”, men arbejdssøgende.

Jeg var heldig på landevejen fra Hengelo at træffe en automobil, som skulle til Amsterdam. Jeg blev sat af midt i byen og troede på, at jeg kunne få arbejde som typograf på en af de store amerikabåde. Det gik altså ikke, og efter et par dages jagt på trykkerierne, tog jeg den beslutning atter at forsøge mig på konsulatet. Det endte med, at man sendte mig på banegården med en mand fra konsulatet; han købte en billet til Hamburg – 3die klasse – og så gik han sin vej. Jeg gik hen og fik billetten byttet til Münster i Nordtyskland og fik penge tilbage i hollandske gylden, så var jeg altså velhavende på mønter igen. Hele hollandsturen tog mig 8 dage – men jeg var blevet klogere. Nu vidste jeg, hvordan den skulle skæres.

I Münster så jeg i en avis, at klosteret søgte en hellig broder som typograf, og der tog jeg chancen. Jeg spurgte om vej til klosteret og fik at vide, hvilken vej jeg skulle, og for enden nede ved hovedlandevejen lå der to store bygninger. Jeg valgte den til venstre, og ganske rigtigt lå der et kloster. Portdøren stod åben, jeg gik ind og var nået halvvejs op til

1ste sal, da en nonne brød ud i et skrift – hvad ville jeg der? Jo, jeg søgte da en stilling som typograf. Nåh, hun gav mig besked på at gå over på den anden side af vejen, altså til højre – og ganske rigtigt, der var også et kloster, men for mænd. Der var lukket, og jeg ringede på – der kom en munk, og jeg fortalte ham om annoncen, og at jeg var en troende typograf fra Danmark – men jeg var jo ikke katolik, så den gik ikke.

Imens jeg stod der, kom tre vagabonder. De bad om mad, og munken spurgte, om jeg ikke også var sylten. Vi fik mad og spiste foran portdøren, og vi fire gik så videre ad landevejen. De lærte mig at fægte sig frem, vi delte en overgang pibetobak alle 4 – det vil sige, piben gik med tobakken i på skift – sådan er det, når man er ”på spanden”.



Men jeg kom da efterhånden ned til den belgiske grænse og gik pænt over som ”dansker” ved

Masseik. Jeg ville først til Brüssel, Antwerpen var jo ideel for at komme ud at sejle. I Brüssel lærte jeg nogle danske håndværkere at kende. De arbejdede for Christiani og Nielsen i Danmark. Og jeg fik et job som arbejdsmand på en byggeplads – man lod mig skubbe vogne med jord til løftekranen.

Nåh jeg gik ud og morede mig med dem på bordeller; det havde jeg aldrig set, så der røg nogle skillinge. Da jeg ikke havde penge til logi, måtte jeg overnatte på trapper, og en søndag aften blev jeg så snuppet. Jeg gik ind på en politistation og spurgte pænt, om jeg kunne overnatte der. Jeg havde mit pas, men bagagen, min rygsæk, den lå hos de danske kammerater.

Mandag morgen blev jeg vækket og fik et vandfad til at vaske mig i – og så kom der kaffe og brød, tro mig, vandfadet blev fyldt op med kaffe, og så måtte jeg selv om resten. Jeg ville til konsulatet og blev så med en betjent kørt til konsulen, troede jeg – næh det var et stort fængsel ”Prison de Forêt” (Skovfængslet). Alt blev taget fra mig, pengene, lomme-kniv, kam, seler og pas, og så ind i en celle nr. 252 og kukkelure. Den første dag alene i en fangegård, men næste dag kom der 2 til, og vi blev der i otte dage. Jeg fik om søndagen lov til at overvære gudstjenesten i en lille boks, stående hele tiden. Jeg kunne ikke se sidemændene, kun et par betjente, der med revolver i hånd stod oppe ved alteret med præsten imellem sig.

Jo det var en mærkelig fornemmelse, men næste dag, altså mandag, om morgenen, blev man kaldt ned for at stå til parade. Alle skulle afsted, og jeg måtte betale klipning af en medfange, han havde ingen penge – så de tog simpelthen af mine få francs. Så afsted til banegården, dér fik man håndjern på og blev ført op i et tog på perronen. Af med håndjernene, ind i en eetsædet kupé med lys mod gangen og så afsted – jeg husker, jeg skulle på WC og anmodede pænt der – svaret var: ”luk sædet op, så er alt i orden”.

Nå, vi kom til Aachen, og på perronen fik vi så vort pas og andre ting og blev ført hen på politistationen, hvor vi måtte overnatte til tirsdag morgen. Da blev jeg smidt ud med en hvid seddel, hvorpå der stod, at den danske undersåt Henning Harald Jensen var smidt ud af Belgien og skulle have ret til at være i Tyskland. Jeg må dertil bemærke, at efter krigen havde Belgien besat Aachen, englænderne tog Köln og franskmændene Koblenz, og det var nu dem, der bestemte alt langs hele grænseområdet ned mod Schweiz. Dette var mit held. For tredje gang kom jeg til Tyskland, og nu måtte jeg gerne arbejde dér.

I Aachen besøgte jeg alle trykkerierne, og overalt fik jeg Geschenk som indfødt, eftersom jeg var blevet udvist af Belgien. Jeg var nødt til at skrive til Brüssel efter min rygsæk, og der gik 12 dage, inden den fremkom poste restante. Jeg boede i de dage på Herberge zu Heimat og blev den første aften undersøgt for, om jeg havde lus, hvilket ikke var tilfældet. Ca 10 km derfra var der en motorcykelvæddeløbsbane, hvor jeg om søndagen overværede løbene. Om aftenen måtte jeg gå hjem, men træt som jeg var, fik jeg med mine ”fine” papirer lov til at overnatte hos politiet i en lille landsby. Næste dags aften kom jeg atter på herberget. Da jeg havde været væk, skulle jeg igen efterses for lus – og ved gud, jeg havde fået lus overført fra halmmåtterne hos politiet – altså ud af vagten. Herefter gik jeg til politiet; dér blev alt mit tøj taget fra mig, og så lå vi ca 20 mand på en lang skråbænk – splitternøgne – medens vores tøj blev desinficeret om natten i specielle ovne.

Jeg købte 100 sikkerhedsnåle, som jeg gik og solgte i ejendommene dernede, og på den måde fik jeg penge, indtil min rygsæk kom fra Brüssel. Det var hårde tider – men jeg klarede de 12 dages ophold. Jeg fik da også arbejde i Eberfeldt-Bramen, men det var til underbetaling så der blev jeg kun en uge, indtil jeg havde rejsepenge. I Düsseldorf fik jeg sygearbejde som sætter i 3 uger og kom i fagforening. På den måde fik jeg ret til at gå på valsen og trække løn som farende tysk svend: en mark om dagen, men skulle få 20 km. Min revolver solgte jeg i Köln til en medarbejder ved konsulatet. Det gjaldt om at skaffe midler til valseturen. Jeg ville nu til Leipzig, det var jo den store og kendte bogtrykkerby med messe og meget mere.

Jeg brugte, overalt hvor det var muligt, at slå konsulatene for penge – at min mor måtte betale hele gildet på rådhuset i København, erfarede jeg først senere.

Jeg besøgte alle trykkerierne i Kassel, og da jeg på valsen ud af byen passerede fængslets port, kom der en mand ud; vi slog følge, og af ham lærte jeg mig at fægte sig frem. Vi kunne f.eks. gå ind på en kro, og han sludrede med folk, spillede kort med dem, og vi vandt, så det drev af dem; så vi kunne overnatte, selv om vi var ”bumser”. Det var nu for meget for mig, så i Langensals fik jeg akkordarbejde på et forlagstrykkeri. Der blev jeg 13 uger og fejrede min første jul i Tyskland. Jeg solgte mine ægte guldbryller til en juveler for at få råd til at sende min mor en julehilsen i form af et fotografi af hendes søn.

Derfra tog jeg til Leipzig, hvor jeg i fire måneder arbejdede hos Brandstetter som dansk-tysk hånd-sætter i accidenser. Jeg boede i ”Zum golden Winkelhagen”. Det var villigt, og den mest private gade i Leipzig. Men det var nu sjovt.

Derefter gik tyren videre til Thüringen, hvor jeg arbejdede i Pössneck i 8 uger i et af de største trykkerier i Tyskland. Vi var, husker jeg tydeligt, 1.300 mennesker ansat. Hver husstand i byen var engageret med et medlem. Chefen, der var mangemillionær, havde købt trykkeriet for en slik under inflationen. Han ejede bl.a. en ballon. En dag kom han op i sætteriet og spurgte faktoren, om ”den danske” kunne sætte, når hans hår hang ned over øjnene. Jeg var ikke blevet klippet i over halvt år, og stort overskæg havde jeg også. Mester tilbød mig 10 mark for at blive klippet, og da pinsen stod for døren, og tørsten var stor – ja, så røg det lange hår.

Jeg fik de 10 mark, og da 3.pinsedag oprandt, ejede jeg ikke en klink igen. En af svendene syntes, det kunne være sjovt, hvis jeg også solgte mit skæg for 10 mark. Jeg gik med på spøgen, og næste dag havde jeg barbermaskinen med på arbejde, men han ville ikke barbere mig; thi han ville spare de 10 mark. Det var imidlertid vidnefast, at jeg skulle have dem, så jeg gik hjem og barberede mig. Næste dag kom jeg på arbejde og fik mine 10 mark under protest, men jeg gav en omgang øl til kollegerne, så der det ordnet. Dog var der en klog typograf fra Preussen, der sagde, at det halve skæg tilhørte købereren, og så blev der ballade. Jeg sagde, at skægget lå derhjemme, og at han skulle få skægtotterne næste dag. Min nabo, som også var sætter på samme værksted, fandt på råd: Jeg klippede ganske enkelt en tot af kønsdelshårene, de var jo røde som mit skæg. Jeg oplevede at svenden ganske fornøje lagde mine krusede røde hår ind bag sin urkapsel som erindring om den skøre dansker væddemål – jo, det var tider.

Derfra drog jeg vildere til Saalfeld an der Saale. Der var jeg i 4 måneder og lærte at spille violin; thi min violin hjemme fra var blevet sendt derned. I Saalfeld lærte jeg at spille denne elskovsmelodi: ”Liebste kehrt zurück, lass mich nicht vergessen” osv., den skulle jeg bruge senere.

Nu havde jeg været i Tyskland i mere end et år, så nu måtte jeg se Rhinen, og så gik det sydpå over Köln og Bonn til Koblenz.

. fortsættes når der er plads.

Husk!

Man mangler stadig en hjælperedaktør.

Så kunne du tænke dig at prøve kræfter med jobbet, ja så meld dig til HB.

Så er muligheden der stadig.

Husk!

Ingen har meldt sig som arrangør af pinse-stævnet i 2026.

Så hvis i går og ærgrer sig over, at i ikke har meldt sig til dette ærefulde hverv, ja så er muligheden der endnu.

Så meddel HB at i helt har glemt at melde jer, ja så har i måske chancen hvis i er hurtige.

Hvis du skulle have lyst til at få dine blade indbundet, kan du kontakte Jens E. Pedersen. Det er Jens der forestår trykning af DFS.

Du kontakter ham og aftaler med ham, hvordan.

Jens tilbyder at indbinde 3 årgange for 250,00 kr. inklusiv moms. Aftalen er, at du sender ham 3 årgange. Skulle der mangle et enkelt nr., vil han trykke det manglende blad uden beregning. Skulle hele partiet mangle, kan han også trykke dem mod betaling.

Jens E. Pedersen

Kildebakken 19

8766 Nørre Snede

Tlf. 23 46 23 44

Mail: godthaab@energimail.dk

WWW NAVERNE-CUK.DK HO- VEDBESTYRELSEN:

Emner til behandling i HB, skal være for- manden i hænde senest den 25. i måne- den.

Formand:

Per Hemmingsen, Eskimovej 26, 7100 Vejle.

E-mail: hemmingsenpb@hotmail.com Tlf.: 28499429

Næstformand:

Johnny Håkansson, Kvarngatan 24,

174 66 Sundbyberg, Sverige

Tlf. +46(0)706167486 Mail: navernastock-

holm@gmail.com

Hovedkasserer:

Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge

Tlf.: 5943 1422 - 7178 0759

E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com

Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark

Konto 53470388708

Arbejdernes Landsbank Fra udlandet:

Konto DK 4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Sekretær:

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder.

E-mail: olemichael@outlook.dk Tlf: 50710800

Redaktør:

Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle

Tlf.: 27849009 E-mail: h.emborg8@gmail.com

Mailadresse til DFS: dfs.cuk@gmail.com

Deadline: Den 10. i måneden.

Bladforsendelse til udland. Ved manglende levering af

"Den færende Svend" kontakt: Hans Emborg

Hjælperedaktør:

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder.

E-mail: olemichael@outlook.dk Tlf: 50710800

Udstillingsvognen? Står i Holbæk.

Henvendelse til Naverne Holbæk Jan-Erik Johansen
Kirkevej 9 4520 Svinninge

Mail: cuk-holbaek@outlook.com Tlf: 7178 0759.

Arkiv: Henvendelse til Elo Bjerking

Tlf.: 23810905 - E-mail: amelo@webspeed.dk

CUK-hjemmeside: Naverne CUK

GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK
Naverne på hjemmesiden.

Afs:
Hans Emborg
Højtoft 8
7100 Vejle
DK



RÆVEN
gens værtshus

Spillehal & Billiard

Kirketofte 1 Tranebjerg Tlf 8659 0027



City Cafe'en
V/ Kristian Wittenkamp
Fonnesbechsgade 4
7400 Herning



TRIN NED

NØRREGADE 45
ODENSE C.

TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

Tøj til arbejde & fritid



**FBH Navertøj finder du i
3 Trin Ned**

Om du skal bruge bukser, jakke, skjorte eller smykker, så er vi leveringsdygtige på det hele.

Send os en mail på pakim@3tn.dk eller ring 66 12 30 75.
Du kan også besøge vores webshop på 3trinnedshop.dk
- Vi leverer til hele landet!

Lumskebugten

Rafling
Dart
Billard



Havnegade 33 - Vejle - tlf 27508707

Levende musik fredag / Lørdag

Bodega Hjørnet
Lyngbygade 19b, Silkeborg
Tlf: 86820077

