



Nr. 11 november 2024, årg. 122



Jeg fik lov til at organisere årets sidste udflugt: lørdag, den 21. september var vi 18 medlemmer som mødtes til en rundvisning igennem hovedbanegården i Zürich, som vi her i Schweiz bare kalder HB (må ikke forveksles med HB = hovedbestyrelsen). Med kno Claes

Fødselsdage:

- 05,11,2024 Anette Broberg Rasmussen (Samsø)
65 år Brundby Hovedgade 81
8305 Samsø
- 09,11,2024 Poula Mortensen (Næstved)
80 år Dalumvej 30
4700 Næstved
- 13,11,2024 Trine Kappel Vester (Vejle)
55 år Valløesgade 25, st. th.
7100 Vejle
- 29,11,2024 Teddy Juliussen (Calgary)
80 år 1712 – 61st Street NE, Calgary
AB, T1Y 1N2, Canada

Jubilæer:

- 18,11,2024 Hans Peter Lund Petersen (Samsø)
30 år Onsbjerg Vestermark 17
8305 Samsø
- 18,11,2024 Ole C. Puggaard (Holbæk)
30 år Kikhøjparken 13 B
4300 Holbæk

Velkommen til nye NV i Silkeborg.

Hartmuth W. H. Larsen d. 10,10,2024

Britta Boje d.1,12,2024

Preben Borup den 4,09,2024 Nav i Aalborg

Formandens spalte:

November kalder ofte på indendørs hygge, varm kakao og bagte æbler. Eventuelt en porter og noget stegt flæsk.

Det bliver mørkere, ikke blot november mørkt. De sparsomme kontingentstigninger for CUK medlemmer har langt fra kunnet dække CUK s udgifter. Opgaver og ansvar af økonomisk karakter/aktivitet, som til dato har været i HB regi, skal enten overgå til anden facilitator eller finansieres på en ny facon. Hovedkassen er stort set tom.

Jeg selv har hørt HB kassereren gennemgå økonomien flere gange, og megen gentagelse: færre

medlemmer, stigende udgifter etc. har været en del af kassererens gennemgang af økonomien på Delegeret møderne.

CUK Delegeret møde er måske blevet lidt “ Nu kommer ulven” ramt med tiden. Og nu er tiden.

Samlet set er der minimum 3 økonomi sammenhænge i CUK.

1:Lokalforeninger økonomi. Og det er uantasteligt!

2:CUK HB-økonomi: hvad skal være i HB regi?

3:Svenden: her arbejdes med en abonnementsopsætning.

Svenden er samlingspunktet i CUK. Uanset distributions formen.

Belært af situationen, mødes HB arbejdsgruppen igen, lige om lidt.

Vi vil gerne præsentere et oplæg for fremtiden, som kan accepteres. Og det meget snart.

Måske flere møder.

Situationen kræver ganske enkelt tilkendegivelse fra lokalforeninger angående kontingent forhøjelse, eller ekstraordinært Delegeretmøde om samme emne.

Mit eget forslag om en sponsorgruppe har ikke vundet meget gehør.

Så er der kun kontingentstigning at arbejde med. Når så alle har slugt denne kamel, så husk, at det bliver mandag igen.

Solen vil stige og skinne.

En organisation som vores har overlevet et par verdenskrige, en del finanskriser, mangt et ægteskab og masser af sammenkomster i disse perioder. Læs mit skriv som: HB slår på tromme, vi skal op i gear, vi skal skaffe lidt midler og så ellers op på hesten igen.

Kno

Per HB

Moselkomiteen melder.

Vi havde et par dejlige dage i Mesenich med sejltur på Moselfloden og Vinfest i Cochem .

”Vi var kun få, men vi var der ” Margit fra Mesenich, Inge og Karsten fra Fr. Sund og Anne Marie og Geert fra Zürich. Afbud kom fra Ole fra Odense, og Jytte og Peter fra Randers.

Gruss Geert Stage

Foreningsmeddelelser:

Calgary:

Den 29. november 2024 kan Teddy Juliussen, Calgary, fejre sin 80-års fødselsdag. Teddy er kasserer i Calgary og har gjort et stort stykke arbejde siden 2013.



Et stort tillykke fra naverne i Calgary.

Frederikssund:

Fredag den 4. oktober havde vi igen Hulemøde. Et pænt og veloplagt fremmøde af ni Navere og Navervenner. Vi blev af kassereren orienteret om sidste nyt vedrørende Frederikssund kommunes budget og ikke mindst deres spareforslag. Embedsmændene har udfærdiget et oplæg, hvor der indgår salg af Græse Gamle Skole. Skulle det blive vedtaget, står vi i fremtiden uden en Naverhule. Et sådant salg vil få mærkbare konsekvenser for rigtig mange aktiviteter, der foregår i bygningerne i forbindelse med hulen. Ejendommenes brugernævn har holdt møde og udfærdiget et omfattende høringssvar med beskrivelse af alle aktiviteter i bygningerne. Vi håber kommunen / politikerne vil lytte til os.

Kim og Per v. havde kreeret dagens middag, en sammenkogt kødret af oksekødsfars og godt med champignon, en dejlig smagfuld gryderet, dertil serveret kartoffelmos og salat godt belagt med fe-taost. En herlig spise!

Tænker Kim er blevet inspireret af Rema 1000, da de jo har lanceret et madspilds projekt med mindre kød i deres forpakninger. Men fint at bespise 9 voksne personer med 900 gram oksefars. Men håber ikke han lancerer vegetar menuer.

Som oftest er der et par medlemmer der føler trang til at ringe med klokken for at give en omgang og få en sang efter eget valg. Kim syntes vi skulle fejre at han har fået nyt deltids arbejde efter ca. tre måneder på pension. Poul Erik syntes vi skulle fejre

hans 66-års fødselsdag. Vi siger tillykke og tak for skænken.

I november siger vi tillykke til Karsten den 8. november, og Torben den 11. november. Ønsker dem en god fødselsdag.

Referent Svend Hørup

Hillerød:

Per Gjerløv er gået ud på sin sidste rejse, Per var så absolut vores alderspræsident 94 år, har klaret sig godt i mange år, men nu slog kræfterne ikke til mere.

Per var civil ingeniør og uddannet inden for stærkstrøm. I sine første år inden for faget arbejdede han med transmissionsledninger i Sverige, senere slog han sig på store computeranlæg og arbejdede med det også i Sverige. Senere kom han til hjem til Danmark og var projektchef for installation af den første computer regnemaskine i DK, den blev monteret på DTU i Lyngby og blev brugt til statslige opgaver som at beregne skat og andre opgaver, maskinen er for længst endt på Teknisk Museum.

Herefter gik turen til Saudi Arabien i nogle år da det sluttede kom Per hjem og blev ansat hos IBM hvor han var ansat indtil han gik på pension, Per var en meget aktiv pensionist erhvervede sig dykker certifikat og krydsede Atlanterhavet med sejlbad men et stop ved Azorene hvor han dykkede med hvaler, det skrev han senere en bog om. Per var aktiv i Naverforeningen lige til det sidste han deltog i alle vores aktiviteter.

Vi vil komme til at savne ham.

Med Kno Arne

Sommeren er ved at være slut og efteråret er ved at være over os, vi har som sædvanligt ligget stille i juli og august, men startede så op igen i september. Vi havde vores næste normale tur til Græsted revyen lørdag den 24. august, 14 navere, vi havde en god aften med mad og en og en flot forestilling, alle

var glade og godt tilfredse da vi gik derfra. Fredag den 13. september havde vi vores første huleaften. Der var 6 fremmødte, det var en fin og hyggelig aften. Lørdag den 28. september havde vi efterårets første messe, af praktiske hensyn havde vi den hos Peter Hellerup, hulefar, i Bløvstrød, der var 7 fremmødte. Husk at vi har vores julefrokost søndag den 24. november sammen med Hjernesagen i Hillerød.

Med Kno Arne

Holbæk:

Vi var samlet 10 personer til denne aften i hulen.

Det var vores næstformand som havde hulevagten og vi takker for hans indsats.

Formanden bød velkommen og han takkede vores næstformand Peter. D.Frederiksen med hans 35 års jubilæum i CUK-Naverne den 15. september 2024.



Han takkede for opmærksomhed med at slå et slag på klokken.

Ligepludselig lød klokken bløde lyd i lokalet. Det var Ole Puggaard som sytes at vi sad og tørstede. Det var Ole Puggaard. Vi takker for skænken.

Efter et par hyggelige timer var det på tide at bryde op og komme hjem.

Næste hulemøde er fredag den 18. Oktober 2024 kl.20:00 hvor det er Ellen & Jørgen som har hulevagten.***

Husk tilmelding til Ole Puggaard senest den 13. oktober 2024. Tlf. 23 10 88 42

Mail: o.puggaard@hotmail.com

Holbæk Naverforening ønsker tillykke til



Bjarne Madsen den 15. Oktober 2024

Med kno

Sekretæren.

Los Angeles:

Hi, to all Navers i Danmark.

Ja, her i Los Angeles har vi stadig meget varm vejr, til tider omkring 40C.

Men en kold Carlsberg kan gøre underværker for energien.

Lørdag den 28 sep. afholdt vi en "efterårs picnic" for 50 pers. Inkluder Naverklubben og The Danish Brotherhood.

Vi fik serveret Hot Dogs og Steaks med grøntsager og Carlsberg øl, verdens bedste.

The Danish Brotherhood donerede en stor lækker lagkage til kaffen, thank you.

Masser af store dejlige donerede gevinster i lotteriet, overskuddet \$250- går til Naver klubben.

I november og december afholder vi et par store US helligdags komsammen fester.

Med Kno: Arne B. Land, Sekretær.

Næstved:

Til hulemødet d. 04. 10 var vi mødt 10 medlemmer. Vi drøftede status på vores arbejdssituation. Alle mente, vi var nået langt. Til de lange mørke vinteraftener kan vi sortere kasserne fra kælderen.

Tiden flyver, så vi blev enige om, at der blev fundet en dato til årets julefrokost. **Det bliver lørdag d. 30.11 kl. 13.** Prisen vil være **150 kr. pr. person.** Det dækker både mad og drikkevarer. Der betales ved tilmelding. Husk at alle medbringer en pakke til en værdi af ca. 30 kr.

Der vil, som der plejer, blive hængt tilmeldingsedel op i Hulen.

Vi har haft besøg af Jan-Erik og Ole Puggaard fra Holbæk. Det blev et par hyggelige timer. Vi havde bestilt et stort verdenskort. Det er nu sat op og pryder en endevæg på kontoret. Det er meget flot. Tak for besøget.

Hilsen Marianne

Randers:

Fredag den 4/10 var vi 11 mand til generalforsamling. Ingolf kom endda til fods, da buskøreplanen ikke længere passer til huletiderne. Godt gået, Ingolf 😊

Vi lagde ud med Hans' kartoffelsuppe, og snart kunne der kun høres udtryk, som "uhm" og "ah" – vi tager det som et udtryk for, at suppen nok engang var helt, som den skulle være, så du beholder pladsen, Hans. Du beholder også pladsen som dirigent til generalforsamlingen. Det er godt og ordentligt at have dig ved roret.

Til selve generalforsamlingen gav Freddy beretning om året, der gik. Han takkede især Hans og Bente for den dejlige udflugt i august. Beretningen blev godkendt.

Herefter kom regnskabet, som også blev godkendt. På næste års generalforsamling vender vi, om vi kan blive ved med fx at have gratis julefrokost. I 2025 kører vi med samme priser som i 2024.

Vi talte om muligheden for nye medlemmer, og vi er glade for, at HB og andre gode folk arbejder på, at flere foreninger kan gøre fælles fremstød. Vi deltager gerne i et samarbejde.

Vi vedtog årsplanen, som næste år indeholder en sangaften.

Vi besluttede, at vi det ikke længere skal være et krav, at man står op, når man har ordet.

Den, der har søndagsvagten, sørger fremover for lidt at spise til mødet. Det kan fx være brød og ost. Hulen betaler.

Vi fortsætter med at sende telegrammer, som vi plejer.

KB og undertegnede blev genvalgt til bestyrelsen. Jan blev genvalgt som revisor.

Sidste punkt var fejringen af Fredmys 50-års jubilæum. Vi lagde dog ud med at overrække et af de

nye, fine 50-års emblemer til Bitten – de var jo ikke opfundet, da hun havde jubilæum 😊

Så kom turen til Freddy, som fik emblem, sang og Dr. Nielsen. Til sidst fik han også et velfortjent, tre-foldigt leve. Tak fordi du er her Freddy 😊

Nu kunne vi afslutte generalforsamlingen og gå over til løjer og løgnehistorier – når vi ellers kunne få ørenlyd for klokken, der blev motioneret af Ingolf, Bitten, Freddy og undertegnede.

Der kom dog en del historier om fodbold og ikke mindst om gode minder fra Mosel.

Randers Naverforening fylder 80 år til sommer. Vi finder en god, lille måde at fejre det på.

Vi sluttede med Minderne, og Hans og KB var faretruende tæt på stearinlysene – godt, de ikke var tændt 😊

Der er **hulemøde fredag den 1/11**. Jeg finder lidt i køleskabet.

Hulen er søndagsåben den 10/11

Der er **julefrokost i Hulen lørdag den 23/11 kl. 13**. Gratis for medlemmer. Gæster betaler 100 kr. Husk en gave til ca. 25 kr.

Vi spiser rester søndag den 24/11 kl. 11.

Med kno, Helle

Samsø:

Rigtig hyggelig hulemøde, med to naver gæster fra Århus. Formanden åbnede mødet med at ønske velkommen til vores gæster. Ole Michael Strange og Anders. Tak for gave, en Enkelt. Hyggeligt møde hvor vi fik sunget mange naversange.

Det må vi blive bedre til.

Ellers er vi jo i oktober hvor efteråret er godt på vej. Kan mærkes.

Vi er ikke mange tilbage, her i vores hule, men vi hygger os alligevel.

Kno i bordet fra Åse.

Næste møde. 20 oktober. Søndagsmøde.

3. november. Hulemøde.

Kno i bordet fra Åse.

Silkeborg:

Hej Alle, Ja så er hulen på Skolegade blevet tømt for inventar og dele fra væggene, så det ser lidt trist ud når vi er der.

Ålborg Naverne kom og hentede Grønlænderstuen, og det er vi meget glad for at de vil overtage denne, så den kan komme videre. Efter at tingene blev læsset fik vi lige en let frokost så de havde noget at køre hjem på.

Søndag D. 29-09 kom de fra Hygum hjemstavns-gård og hentede resten af Hulens inventar, så det var en lidt trist dag, men en hyggelig frokost fik vi da stablet på benene, inden de kørte hjem af igen, håber de virkelig vil få noget ud af det, glæder mig faktisk til at se den når den bliver sat det op.

Vi fortsætter i Skolegade indtil søndag D. 24-11-2024, så der vil være åbnet hver søndag fra kl. 10

Er der nogle som har spørgsmål vedr. medlemskab udmeldelse eller andet kan jeg kontaktes på

Mail: kasila@vip.cybercity.dk

Kno

Christian.

Stockholm:

Jeg har haft det privilegium at deltage på en afskedsfest for en af CUKs unge medlemmer, Kyra-Marie Burgdorf, der den 22. september gik ud på valsen.

Festen var arrangeret af Sønderborg forening og blev afholdt i deres hyggelige hule.

Jeg ankom selv til Sønderborg fredag den 20. og blev taknemmeligt hentet på stationen af en svende, da jeg ankom til hulen var der allerede fuld af aktivitet.

Flere svende var der kommet, og stemningen var høj. Det blev en dejlig første aften med mange nye bekendtskaber, og jeg fik mulighed for at øve mig i mine kundskaber i tysk.

Næste dag blev brugt på at forberede aftenens store fest. Flere og flere kammerater sluttede sig til i løbet af dagen. Kyras familie var også repræsenteret i denne store begivenhed.

En dejlig fest sluttede lørdag med god mad, højt humør, dans og musik - lige som det skal være.



Jeg havde også æren af at holde Kyras hoved fast, da sømmet gik gennem hendes øre. Jens holdt i hammeren.

Søndag måtte jeg tage et tidligt tog hjem til Stockholm og kunne desværre ikke overvære Kyras første skridt ud på sin tre år lange rejse sammen med sin følgesvend Jens.

Tak til Sønderborgs forening og Christian Riedel! Det føles fantastisk, at vi stadig kan sende unge, dygtige håndværkere ud på valsen. Det er kernen i vores organisation og det skal Sønderborg forening have meget ros til. Det giver håb for fremtiden.

Og Kyra er præcis den slags person og håndværker, vi ønsker at sende ud for at repræsentere vores organisation - dygtig inden for sit fag, som har et godt

humør med let til latter, energisk, hjælpsom og nem at holde af. Vi bør være stolte af, at Kyra ønsker at repræsentere C.U.K. på vejene.

Et specielt tak til Kyra for at du lade mig deltage i din fest, jeg er både taknemmelig og beæret.

Johnny Håkansson

Formand

Stockholm

Vejle:

Der var i aften mødt 15 N + NV op til hulemødet.

Vi lagde ud med en sang no. 22 fra skatten.

Naboen har forhørt sig om at benytte vores p-plads ifm. med ombygningen. Det siger vi nej til, da sidst vi gav lov, havde vi ingen p-plads i 2 års tid ...

William oplyser, at der sket rigtigt meget i og omkring hytten i løbet af sommeren.

Alle takkede for det store arbejde, som er blevet udført.

Per H. synes lige, vi skulle snuppe en sang - no. 16.

Dorthe syntes vi skulle have no. 17 og William no. 81.

Blærerøvshatten måtte i brug hele 3 gange i aften, med tilhørende sang: Først Dorthe, så Per H. og til sidst Henrik d. II.

GULE ÆRTER

3. lørdag i nov. – altså **den 16. november kl. 13³⁰**.

Pris: 75.- kr. pr. pers.

Tilmelding hos Inger og Hans E. tlf.: 24444001 eller 27849009 - Senest d. 1. november.

Med kno

Henrik d. II

Zürich:

Jeg fik lov til at organisere årets sidste udflugt: lørdag, den 21. september var vi 18 medlemmer som mødtes til en rundvisning igennem hovedbanegården i Zürich, som vi her i Schweiz bare kalder HB (må ikke forveksles med HB = hovedbestyrelsen). Efter en kort film fik vi en knap to timers føring gennem HB, hovedsagelig igennem dele af banegården, som man almindeligvis ikke ser. Og vi fik mange spændene informationer. F. ex. den 7.

August 1847 kørte den første jernbane mellem Zürich og Baden. Den blev kaldt "Spanisch Brötli Bahn". Historien fortæller, at i Baden boede der en bager som lavede verdens allerfineste søde brød og kager og at Zürich's fornem selskab elskede at spise dette brød, specielt om søndagen. Deres budbringer skulde starte lige efter midnat med at gå til fods til Baden (senere ridende eller på hestevogn) for at hente det og være tilbage til morgenmaden. Derfra kommer navnet, siger de.

I dag findes der 26 spor (8 deraf som S-bane) med en længde på 96 km indenfor HB's område. Dagligt er der 450'000 mennesker, som kommer og går gennem HB. I det underjordiske indkøbscenter (et af Schweiz' største), som blev indviet 1970, findes der 188 butikker og restauranter på ca. 17'000 m², 110 rulletrapper og elevatorer forbinder de 5 etager, som alle ligger under jorden: i etage -1 er der parkeringspladser til medarbejdere i butikkerne, i etage -2 findes der en hal med plads til flere lastvogne, som leverer madvarer, tøj og andre varer til butikkerne. I en hal ved siden af bliver der samlet alt affald, som opstår i en banegård. En del af det, ca. 1 t per dag, er materiale til genbrug. I et andet rum findes der plads til 1'600 cykler. I dag er man ved at bygge et nyt rum med plads til videre 800 cykler. I etage -3 har hver butik sit lagerrum. I etage -4 findes der et klimacentral, hvor der bl. a. bliver produceret varmt vand osv. I etage -5 findes der alle tilkoblinger og ledninger med friskvand og spildevand.

I 1990 blev S-banenettet indviet. Denne del af HB ligger delvis 12 og 18 m under jorden og ligger dermed 2 m under floden Limmat som skal krydses, for HB var i sin tid en "Sackbahnhof" ("sække banegård" eller "blind banegård", siger man det på dansk, når sporene ender for enden af banegården?). For at spare tiden med at skifte lokomotiver blev den nye del bygget under den oprindelige HB, denne gang med gennemgående spor i retning øst – vest. I dag er der daglig 1'230 S-baner som kører underjordisk igennem HB. Disse spor ligger ca. på højde af etage -3. Der findes lifter som kører direkte mellem S-bane og de almindelige tog, med idet S-bane sporene ligger tættere ved hinanden end at de almindelige spor over jorden, som blev bygget i sin

tid, er perronerne ikke lige over hinanden, så man blev nød til blandt lodrette lifter også at bygge skæve lifter.

Udflugten sluttede med snak og fin mad i SBB medarbejder kantinen på 3. sal, denne gang over sporene med flot udsigt over til Landesmuseum.

Vi havde en spændene og fin dag sammen og jeg håber at der kommer mindst lige mange interesserede medlemmer, når Zürich afd. kalder til næste tur. Og vi håber, at Geert's helbred tillader at han så kan være med igen. God bedring, Geert!

Med kno i bordet

Claes

Først tak til Claes for en vellykket Udflugt til Hovedbanegården i Zürich hvor vi fik lov til at kigge inde bag "Murene", og et hyggeligt samvær bagefter.

To forsinkede Fødselsdagsønsker til Karl Göhri den 05.10.

Og til Hanne Brobæk Muscarello den 15,10

Undskyld.

Geert Stage

Aalborg:

Hej Svende

Ved vores hulemøde i onsdags d. 2/10 var vi 13 svende og 1 interesseret gæst, inviteret af Kurt N. Klokken, og dermed hatten, blev luftet af formanden denne aften. Han havde fundet for mange ølkort i diverse lommer.

Jeg håber I nyder eftersommeren. Den er overraskende god. Sejlsæsonen er nu forbi, og vi overgår til hule.

Vores pinse gruppe er dannet, og mødes snart, så vi kan begynde at uddele opgaver til alle vore frivillige medlemmer, og lørdagsgæster.

Men først har vi vores julemarked at tænke på. Det bliver d. 16-17 november. Sæt endelig kryds i kalenderen, så der kan hygges, og hjælpes med et godt arrangement. Der er opgaveskemaer i trykken. Og husk at vores Facebook gruppe har mange gode oplysninger. Det er Bjarne der styrer den. Og gør det godt.

Vi er løbende opmærksomme på at finde nye medlemmer, og der er nogle på vej.

Næste hulemøde: **fredag d.1/11 2024.**

Lørdagsåbent er den 3. lørdag i måneden. Men november lørdagsåbent er denne gang flyttet til d. 23. pga. vores julemarked.

Det virker godt med vores nye tilmeldingssystem. Tak for det.

Vi ses.

Med KNO

Formand Preben

Århus:

Til hulemøde den 13/9 bød formanden velkommen. Vi holdt et minuts stilhed, da vi havde mistet Holger Tjerrild. Vi måtte desværre aflyse fugleskydningen, da der var for lidt deltagere. Sidste fredag var Marselis Pensionist Klub på besøg i hulen, for at høre om navernes traditioner. De 9 personer der var mødt op, lød meget begejstret. Der blev også sunget en del sange. Til Holgers bisættelse var der mødt to navere fra Randers op med fanen. Tak for det. Til hulemøde med ledsager den 27/9 vil der evt. komme en foredrags holder. Anders havde en hilsen fra Elo, der kunne berette at arkivet holdt åben den 20 og 21/9. Ole Michael havde en hilsen fra Malte og Solvejg. Formanden havde en hilsen fra Grønland. Otto havde holdt foredrag de døvblinde, og skal atter holde et foredrag i oktober. Efter en del sange, historier og kaffe og brød var det tid til at vende næsen hjem ad.

Til hulemøde med ledsager var hulen godt besøgt. Formanden bød velkommen, især vores foredragsholder, der kunne fortælle om hans rejse i de østlige lande. Meget spændende, han kunne nok have fortsat resten af aftenen, så ham ser vi nok en anden foredragsaften.

Anders fortalte lidt om åbent i arkivet, hvor Søren også havde været til stede. Der havde været for lidt gæster. Han skulle hilse fra Elo og Ann Marie. Hilsen fra Malte og Tobias som imellem tiden var blevet gårdejer. Atter en hyggelig aften. Næste hulevagt tager Søren sig af. Næste hulemøde er den 1/11. lørdag den 9.11 er der stiftelsesfest.

Med kno Chefsekretæren.

Lidt af min livshistorie fra juli 1924 til oktober 1934 – som færende svend.

... fortsat



Nye eventyr

Jeg tog afsked med min mor og lovede bestemt, at hun skulle få et brev fra mig hver uge – altså et søndagsarbejde, hvor end jeg var ude i verden. Jeg kan sige, at jeg holdt ord; havde jeg ingen penge, sendte jeg ufrankeret til strafporto; men brev, det fik hun. Jeg tog over Roskilde og hilste på min far på Sct. Hans. Jeg så hans værelse og fik en balle, for man måtte ikke komme ind på en lukket afdeling. Far fulgte mig på en damecykel til Ringsted, og jeg lovede ham at komme hjem for at få ham ud fra hospitalet – det løfte holdt jeg dog først i 1938.

Jeg kom over Flensborg, Kiel, Lübeck til Berlin. Intet arbejde, og så drog, eller rettere cyklede jeg til Leipzig over Halle og videre til Dresden mod Tjekkosllovakiet. Selvfølgelig måtte jeg smugle mig over om natten, det gik over en stor å, og så kom jeg til Prag, hvor jeg besøgte alle trykkerierne. Jeg fik, så jeg kunne klare 14 dages ophold i Tjekkosllovakiet. Det blev værre, da jeg skulle ud af landet til Østrig. Tolderne stoppede mig, jeg havde jo intet indrejsebevis i passet, og stempler i min fagforeningsbog – den var jo tysk – og det kunne de forstå. Men natten er vor egen, siger man jo, så jeg smuttede stille og roligt over på cykel og kom så til Wien. Intet arbejde, og vejret blev dårligt, snevejr i anmarch – så jeg måtte sydpå, og det blev en hård tur. Op over bjerge måtte jeg trække cyklen. Det var umuligt at køre i den høje sne. Da jeg kom til Wiener-Neustadt, solgte jeg cyklen til en skomagermester og tog toget til Villach og derfra til Triest ved Adriaterhavet. Jeg husker tydeligt, at konsulen dér sagde, at han aldrig havde fået nogle af de penge tilbage, han havde lånt ud, så jeg svor for ham, at der nok skulle blive betalt. Han skulle bare sende regningen hjem til København (og min mor betalte vitterligt alt, hvad jeg slog konsulerne for rundt omkring i verden).

Jeg tog toget til Venedig i Italien, og så der viste det sig umuligt at få arbejde. Først i Milano tilbød der sig arbejde, men de forlangte, at jeg skulle melde mig ind i fascistpartiet, selvom vi havde international overenskomst for typograferne. Det var ikke noget for mig, også fik jeg en billet til Genua, hvor der var skibe, og mit mål var at komme til Afrika. Igennem en skibsprovianteringshandler fik jeg et job som assistentsteward for kaptajnen på en belgisk damper "Duc de Brabant". Den skulle til Algier for bunkers, og så mente jeg, at jeg kunne springe der, men vi kom til Lovorno – Neapel – Palermo – Valencia i Spanien – og skibet gik i sidste øjeblik i bunkers i Gibraltar. Så blev jeg ombord, og Portugal og London med, førend den gik til Antwerpen, hvor jeg afmønstrede med 2 måneders opsparat løn. Derfra tog jeg med toget til Paris og fik et chok, da toget standsede i Brüssel, og jeg skulle stige om til Parisertoget. Jeg måtte jo ikke komme til Belgien mere, det kunne have kostet mig et halvt år i spjældet, havde man fortalt mig. Nåh, jeg fandt toget til Paris – kom dertil og besøgte vennerne.



Men lysten til at komme til Sydafrika sad mig i blodet stadigvæk, og jeg tog da et tog til Marseille. Jeg

glemmer aldrig, at jeg sad nede ved havnen og spiste muslinger, da en damper tudede. Servitricen sagde, at det var et skib, der gik til Afrika, som kaldte alt ombord. Jeg kunne komme med, hvis jeg skyndte mig, og det gik stærkt. En dæksplads og 30 timers sejlads. Jeg kom nu til Tunis – det var Afrika for mig, og jeg gik til konsulen for at få at vide, at det at gå til Sydafrika på valsen var umuligt; at gå igennem Saharas ørken var døden, og over Ægypten ned langs Nilen, ja der kunne jeg kun komme over grænsen, hvis jeg havde mindst 10 pund – altså med, og arbejde var der ikke.



Jeg måtte derfor tage til takke med en post som kullempen på en dansk båd – ”Knut” – den skulle til Sousse sydpå for at hente halfagræs til engelske pundsnorer. I Sousse lå vi i 6 døgn førend vi gik til kajs, og da fik jeg at vide, at Knut skulle til Ålborg fra England, så jeg fik travlt med at afmønstre. Det gik til på følgende måde: Fyrbøderne, der forstod min sag, sagde: ”Du smører penis ind i sennep i 24 timer og så går du til styrmand og siger, at du har fået en kraftig kønssygdom, så du må afmønstres”. Jeg kom med kaptajnen op til lægen med skibsprovianteringshandleren som tolk – han sagde, at jeg skulle erklæres rask, for skipperen ville ikke have en indfødt med som kullempen. Det må bemærkes, at ingen var klar over, at jeg talte fransk, så jeg sagde simpelthen, at jeg ville tale med konsulen, men det ville kaptajnen blæse på.

Så gik jeg til den danske vicekonsul i Sousse, han var borgmester i byen. Jeg forklarede ham situationen og at kaptajnen ikke ville tale med ham – så blev fanden løs. Skipperen, provianteringshandleren og vicekonsulen røg i flint – og jeg blev fyret. Det første jeg gjorde i Sousse var at drikke en flaske

pernod helt alene, og da jeg havde sovet branderten ud, gik jeg ind på et trykkeri i Sousse, det lå bag en boghandel, og satte en accidentsform op for den måbende boghandler. Han havde ikke brug for mig, men gav mig det råd at tage til Sfax med toget – det gik en gang i hver retning på et døgn; der tog jeg så hen og søgte arbejde. Den danske konsul dér var en nordmand, han gav mig arbejde, økonomisk ville han ikke hjælpe – så jeg måtte starte som havnearbejder og slæbe cementsække på plads. Formanden, en tuneser, lod mig stå ved en såkaldt vægt, men da konsulen så det, gav han besked på, at jeg skulle slæbe sække for sølle 10 frcs. daglig. Det var den 16. marts 1928, og jeg fik mit første job i Tunesien. Jeg svor, at nu skulle det være løgn med at fare videre. Jeg ville tjene penge ved fagligt arbejde – men det blev nu anderledes. Jeg søgte arbejde i byen og fandt et trykkeri, hvor jeg kunne stå og trykke på en trædepresse – en såkaldt koboltdigel – jeg fik 14 frcs. Daglig for det – syv francs for ”hotelværelse” og altså en krone i danske penge til at leve for med klæder og alt, det gik i 14 dage.

Så fik jeg en plads som stue-kokke-ene pige hos den danske læge. Han var distriktslæge og gift med datteren af Hjemmets kvindelige chefredaktør (det var hende, der fik Gutenberghus i gang). Nåh, min forgænger tuneseren blev fyret, og jeg skulle bo oppe under taget i et værelse fuldt med væggelus. Tuneseren fik ordre til at hvidte væggene, spå der var rent, jo godmorgen, nu kunne man netop se væggelusene kravle rundt på væggene. Madammen havde satans fine fornemmelser, det var jo kun kaptajner på danske skibe, der kom der, og så fik børnene at vide, at jeg var en ganske almindelig stue-ene pige. Jeg gik væk efter ca. 14 dages forløb; thi jeg skulle købe grøntsager på torvet om morgenen, gøre rent i lejligheden og lave fin middag til en såkaldt herreaften – det gik ikke hurtigt nok med at pille spinaten fra hinanden efter madammens mening, og så blev jeg tosset og gik min vej.

... fortsættes

Husk!

Man mangler stadig en hjælperedaktør.

Så kunne du tænke dig at prøve kræfter med jobbet, ja så meld dig til HB.

Så er muligheden der stadig

Husk!

Ingen har meldt sig som arrangør af pinse-stævnet i 2026.

Så hvis man går og ærgrer sig over, at man ikke har meldt sig til dette ærefulde hverv, ja så er muligheden der endnu.

Så meddel HB at du helt har glemt at melde dig, ja så har du måske chancen hvis du er hurtig.

Hvis du skulle have lyst til at få dine blade indbundet, kan du kontakte Jens E. Pedersen. Det er Jens der forestår trykning af DFS.

Du kontakter ham og aftaler med ham, hvordan.

Jens tilbyder at indbinde 3 årgange for 250,00 kr. inklusiv moms. Aftalen er, at du sender ham 3 årgange. Skulle der mangle et enkelt nr., vil han trykke det manglende blad uden beregning. Skulle hele partiet mangle, kan han også trykke dem mod betaling.

Jens E. Pedersen

Kildebakken 19

8766 Nørre Snede

Tlf. 23 46 23 44

Mail: godthaab@energimail.dk

WWW NAVERNE-CUK.DK HO- VEDBESTYRELSEN:

Emner til behandling i HB, skal være for- manden i hænde senest den 25. i måne- den.

Formand:

Per Hemmingsen, Eskimovej 26, 7100 Vejle.

E-mail: hemmingsenpb@hotmail.com Tlf.: 28499429

Næstformand:

Johnny Håkansson, Kvarngatan 24

174 66 Sundbyberg, Sverige

Tlf. +46(0)706167486

Mail: navernastockholm@gmail.com

Hovedkasserer:

Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge

Tlf.: 5943 1422 - 7178 0759

E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com

Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark

Konto 53470388708

Arbejdernes Landsbank Fra udlandet:

Konto DK 4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Sekretær:

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder.

E-mail: olemichael@outlook.dk Tlf: 50710800

Redaktør:

Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle

Tlf.: 27849009 E-mail: h.emborg8@gmail.com

Mailadresse til DFS: dfs.cuk@gmail.com

Deadline: Den 10. i måneden.

Bladforsendelse til udland. Ved manglende levering af "Den færende Svend" kontakt: Hans Emborg

Hjælperedaktør:

Ole Michael Strange, Svalevænget 14, 8330 Beder.

E-mail: olemichael@outlook.dk Tlf: 50710800

Udstillingsvognen? Står i Holbæk.

Henvendelse til Naverne Holbæk Jan-Erik Johansen
Kirkevej 9 4520 Svinninge

Mail: cuk-holbaek@outlook.com Tlf: 7178 0759.

Arkiv: Henvendelse til Elo Bjerking

Tlf.: 23810905 - E-mail: amelo@webspeed.dk

CUK-hjemmeside: Naverne CUK

GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK Naverne på hjemmesiden.


Afs:
Hans Emborg
Højtoft 8
7100 Vejle
DK



RÆVEN
øens værtshus

Spillehal & Billiard

Kirketoft 1 Tranebjerg Tlf 8659 0027



City cafe'en
V/Kristian Wittenkamp
Fonnesbechsgade 4
7400 Herning

3 TRIN NED
NØRREGADE 45
ODENSE C.
TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

Tøj til arbejde & fritid

FBH Navertøj finder du i 3 Trin Ned



Om du skal bruge bukser, jakke, skjorte eller smykker, så er vi leveringsdygtige på det hele.

Send os en mail på påkim@3tn.dk eller ring 66 12 30 75.
Du kan også besøge vores webshop på 3trinnedshop.dk
- Vi leverer til hele landet!


Lumskebugten
Rafling
Dart
Billard



Havnegade 33 - Vejle - tlf: 27508707

Levende musik - fredag - Lørdag

Bodega Hjørnet
Lyngbygade 19b, Silkeborg
Tlf: 86820077



HYGUM HJEMSTAVNSGÅRD tlf.: 78845566
Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgaard.dk

